

Van onze redactie

Wereldoorlog II door een andere bril bekeken

Renaat Verreyken



Nog een boek over de Tweede Wereldoorlog? Ja, maar vanuit een persoonlijk perspectief geschreven. Gespreid over 30 hoofdstukken beschrijft de auteur, gelardeerd met zijn positieve/negatieve bedenkingen, dit tweede wereldconflict.

Op klassieke wijze start de auteur met de oorzaken van WO II uiteen te zetten. Met het hoofdstuk: 'Waarom begon WO II voor de Duitsers?' wordt een aanloop genomen om de diverse stadia te beschrijven. Tussen de voor de hand liggende hoofdstukken zoals 'De mobilisatie 1938-1939', 'De Belgische regering in Londen van 22 oktober 1940 tot 31 september 1944', 'België bezet', 'De Oostfrontstrijders', 'Het verzet 1940-1945' behandelt de auteur een aantal thema's die in de meeste boeken weinig aan bod komen. Zoals 'Waarom het antitank-kanaal en hoe verklaart men zijn ligging?', 'Wat gebeurde er met de Belgische krijgsgevangenen na de capitulatie van 28 mei 1940?', 'Bombardementen met een vraagteken tijdens WO II' enz.

De auteur rondt deze calamiteitsjaren af met een hoofdstuk 'Welke organisaties werden er opgericht om de wereldvrede te bewaren?'. De aspiraties van deze organisaties zijn enorm maar zij botsen wel regelmatig tegen een muur. Misschien stof voor een volgend boek?

De auteur is een van de leden van onze werkgroep Wereldoorlog II. Renaat Verreyken, schreef reeds in 2017 het boek 'Collaboratie en Repressie tijdens WO II ... ook in Kapellen'. Dit nieuwe boek 'Wereldoorlog II door een andere bril bekeken' telt 153 bladzijden A4, in kleur en met harde kaft.



1945-2020

75 jaar - Einde WO II.

**Wereldoorlog II door
een andere bril bekeken**



Renaat Verreyken

**Te koop voor € 25 via e-mail aan
heemkringhoghescode@gmail.com**